

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

20 augustus 9:30 ds. C.R. Koops-Verdoes, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
27 augustus 9:30 ds. S.C. Honing, gezamenlijke dienst D&W en GK, afscheid ds. Stefan Honing

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

20 augustus 10:00 ds. S.C. Honing
27 augustus 9:30 Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk

Vieren en doen. Komende zondag hoopt ds. Carolina Koops voor te gaan in de gezamenlijke zomerdienst in de Gereformeerde Kerk. In het Kerkje aan de Does hoop ik zelf voor te gaan. We denken dan na over Matteüs 17:24-27 (deze zelfde preek hield ik afgelopen zondag in de Dorpskerk). De week daarop is het zover: mijn afscheidsdienst. Deze dienst is een gezamenlijke dienst van heel Does & Wetering, en ook met de Gereformeerde Kerk. Tijdens die dienst lezen we Matteüs 16:13-19 en denken we in het bijzonder na over vers 18b: 'en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.' Gezegende diensten toegewenst! Op zondag 3 september om 14:00 uur hoop ik intrede te doen in de Ontmoetingskerk in Capelle a/d IJssel.

Afscheid ds. Stefan Honing op 26 en 27 augustus

Volgende week zullen wij, na ruim vijfeenehalf jaar, afscheid nemen van onze predikant ds. Stefan Honing.

Op zaterdag 26 augustus is er een informeel afscheid voor alle gemeenteleden in Immanuel. U bent van harte welkom tussen 15.00-16.30 uur. We hopen op mooi weer zodat we binnen en buiten met elkaar koffie/thee kunnen drinken. Het idee is dat Stefan en Laurien dan de verschillende tafeltjes langs gaan, zodat iedereen de gelegenheid heeft om afscheid te nemen.

Bij de koffie hoort iets lekkers en we roepen alle bakkers / baksters in de gemeente op om te helpen en te zorgen voor taart / cake / koek. Bakt u mee? Wilt u dit dan doorgeven aan Rita Lekx (06 3030 3959 / wimenritalekx@gmail.com)

Als afscheidscadeau krijgen Stefan en Laurien een herinneringsboek. We leggen een boek neer waarin u uw thuis geschreven tekst, kaart, foto of tekening kwijt kunt of ter plekke iets kunt schrijven / tekenen.

Zomeropenstelling. In de zomermaanden zijn onze beide kerken op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur open voor bezoekers. We hopen dat weer veel wandelaars, fietsers, dorpsgenoten en bootjesmensen een kijkje komen nemen in de Dorpskerk en het Kerkje aan de Does. De zomeropenstelling begint op 15 juli en loopt door t/m 9 september. In de Dorpskerk kunt u ook regelmatig luisteren naar het gerestaureerde orgel.

Gezamenlijk startweekend 16 en 17 september rondom de Dorpskerk

Op zaterdag 16 september willen we weer voor jong en oud een puzzelfietstocht organiseren voor de liefhebbers of een wandeling langs bijbelse planten. De start is om 15.30 uur bij gebouw Immanuël. Voor jong en oud die niet van fietsen houden zal er een bingo worden gehouden met leuke prijsjes. Ook zijn er spellen aanwezig zoals sjoelen, tafeltennis en er staat een tafelvoetbalspel; stel een groepje samen en speel een competitie!!!! Aansluitend is er de vertrouwde en gezellige barbecue, u wordt weer verzocht om lekkere salades hiervoor te maken(via aanmeldformulier volgt nog) en het zou fijn zijn wanneer u uw eigen bord en bestek mee zou willen nemen (duurzaam).

Op zondag 17 september is er weer een gezamenlijke dienst bij de Aspergehof met dit jaar een muzikale bijdrage van de band Zamar. Ook hier zijn weer de lekkere baksels van harte welkom(opgeven via aanmeldformulier). Zet u de datum alvast in uw agenda? We zien u graag in grote getale om zo ook dit startweekend weer te laten slagen! Met vriendelijke groet, *Corrie Stenvers, Lydia Wilkens, Alie Uit den Boogaard, Hanneke Stigter en Rita Lekx*

Omzien naar elkaar.

We leven mee met Coby Evers (Van Dorthstraat 15, 2481 XT) en haar gezin. Coby heeft vorige week een tegenvallende uitslag gehad. Volgende week hoort ze hoe ze haar gaan behandelen. We bidden om Gods nabijheid en kracht in deze moeilijke en onzekere tijd.

Bestuur en Beleid.

Pastorie. Laurien en ik hebben ervoor gekozen om zelf een huis te kopen tussen Capelle a/d IJssel en Linschoten in. Inmiddels hebben wij ook een huis en zijn we druk aan het verbouwen. We hopen over een aantal maanden te verhuizen. Tot die tijd mogen we blijven wonen in de pastorie in Woubrugge en daar zijn we heel blij mee.

Vacante periode. Met mijn vertrek op 27 augustus breekt ook een periode voor de gemeente aan zonder predikant. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de kerkeraadsleden. De kerkenraad is op zoek naar een tijdelijk pastoraal werker en binnenkort zal ook het beroepingswerk van start gaan. Bidt u in deze tijd voor de gemeente en de kerkenraad in het bijzonder?

Hartelijke groet. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*