

#### Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

9 juli            9:30    ds. C.R. Koops-Verdoes, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk  
16 juli           9:30    ds. J. Verschoof, Leimuiden, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk

#### Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

9 juli            10:00   ds. S.C. Honing  
16 juli           10:00   ds. N. Paap, Vlaardingen

#### **Vieren en doen.**

In Woubrugge zijn er de komende tijd de gezamenlijke zomerdiensten met de Gereformeerde kerk. We beginnen dit jaar ook aan de 'overkant'. Ds. Carolina Koops hoopt dan voor te gaan. Zelf ga ik komende zondag voor in het Kerkje aan de Does. Ik preek dan over Mat. 28:16-20 (een iets andere versie van die preek hield ik enige weken geleden al in de Dorpskerk). Op 16 juli gaat in de Dorpskerk ds. Jelis Verschoof voor en in het Kerkje aan de Does ds. Nico Paap. Gezegende diensten toegewenst!

**Zomeropenstelling.** In de zomermaanden zijn onze beide kerken op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur open voor bezoekers. We hopen dat weer veel wandelaars, fietsers, dorpsgenoten en bootjesmensen een kijkje komen nemen in de Dorpskerk en het Kerkje aan de Does. De zomeropenstelling begint op 15 juli en loopt door t/m 9 september. In de Dorpskerk kunt u ook regelmatig luisteren naar het gerestaureerde orgel. Op 15 juli speelt vanaf 13:00 uur Jan Roeleveld. In het Kerkje aan de Does zijn er nog niet voldoende vrijwilligers gevonden. Mocht u een keer in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn wilt u dat dan doorgeven aan Jan uit den Boogaard [januitdenboogaard@gmail.com](mailto:januitdenboogaard@gmail.com) ? Alvast hartelijk dank!

#### **Bericht van de leiding kindernevendienst.**

Het duurt nog even, maar er komt weer een heel leuk KND-uitje aan. Op 30 september gaan we 's middags met zijn allen iets leuks doen, en alle kinderen van de kindernevendienst zijn uitgenodigd! Schrijf 30 september gauw in je agenda. De uitnodiging volgt nog!

Bij de kindernevendienst zijn we op zoek naar nieuwe assistenten. Vind je het gezellig om de kinderen te helpen knutselen? Meld je dan aan! Je bent maximaal 1 keer per maand aan de beurt. Je hulp wordt zeer op prijs gesteld!

#### **Omzien naar elkaar.**

**Huwelijksjubileum.** Eb en Marja van de Vechte – van Rijn (Vrouwgeestweg 12, 2481KN) is 12 juli een bijzondere dag. Het is dan namelijk veertig jaar geleden dat zij elkaar het jawoord hebben gegeven. Wij feliciteren hen van harte met dit mooie jubileum!

#### **In Memoriam Wil Wijsman.**

Op woensdag 21 juni is in de leeftijd van net geen 90 jaar is Wilhelmina Gerardina Wijsman – van der Horst overleden. We hebben haar mogen kennen als een zorgzame vrouw voor haar gezin, maar ook voor de mensen om haar heen. Zij was de lieve vrouw van Cor, moeder van Yvonne, Edward en Silvia, oma kabouter en trotse overgrootmoeder.

Wil zag op 24 juni 1933 het levenslicht. Zij was het derde kind in het gezin van der Horst. Later zouden er nog vijf kinderen volgen. Als kind was ze een echte wildebras, iets wat ze haar hele leven nooit echt kwijt is geraakt. Haar schone jurk was bijvoorbeeld binnen vijf minuten smerig of zelfs kapot. Ze was vaak buiten te vinden met de jongens van het gezin.

Het liefst was Wil verpleegster geworden, daarin zagen we ook al haar zorgzame aard. Maar ja, in die tijd rond de oorlog, was er maar weinig ruimte om te gaan leren. Na de lagere school ging Wil aan het werk als huishoudelijke hulp bij de burgemeester.

Halverwege haar tienerjaren leerde Wil Cor kennen. Dé grote liefde van haar leven. Op 18 januari 1956 gaven ze elkaar het jawoord. Eerder dit jaren waren zij dus 67 jaar getrouwd. Het bruidspaar ging wonen in een huisje aan de Vrouwgeestweg, daar werden alle kinderen geboren en hebben ze uiteindelijk veertig jaar gewoond. Na de Vrouwgeestweg gingen ze naar de van Dorthstraat en de laatste jaren woonden ze in de Hussonshoek.

Wil was een echte levensgenieter. Een lekkerbek met veel hobby's en bezigheden. Rode draad in haar leven was toch wel de zorgzaamheid, voor de kinderen, en later ook de kleinkinderen. Dinsdag was oppasdag, met tosti's tussen de middag, en veel gekke spelletjes. Wil heeft verschillende familieleden nagelopen om voor te zorgen. Ook was ze als vrijwilligster actief in Woudsoord, Oudshoorn en de biljart.

Ze had ook iets echt voor haarzelf: de zang. Daar moest eigenlijk alles voor wijken. Wil is ruim zestig jaar lid geweest van de Lofstem en is daar dan ook erelid.

Wil heeft van huis uit het geloof meegekregen en het geloof was belangrijk voor haar. Op zondag zagen we haar niet in de kerk, maar ze bad tot God en hield van christelijke liederen.

Tijdens de dankdienst voor haar leven vorige week vrijdag stonden we stil bij Psalm 121:

'Van waar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de HEER,

die hemel en aarde gemaakt heeft.'

Wil is in geloof van ons heengegaan, en waar ze in haar leven zorgzaam was mag ze nu de zorgzaamheid van God ervaren.

**Bestuur en Beleid.**

**Kleine- en Grote kerkenraad.** Zoals u heeft kunnen lezen hebben we dit jaar uitgeprobeerd of het concept van een grote- en een kleine kerkenraad past bij onze gemeente. Het idee is dat alle ambtsdragers aanwezig zijn bij de grote kerkenraadsvergaderingen, en indien ze willen ook bij de kleine kerkenraadsvergaderingen. In het jaar hebben we slechts vier grote kerkenraadsvergaderingen, maar een stuk meer kleine kerkenraadsvergaderingen, waar een vaste kern van de kerkenraad in principe altijd aanwezig is. Op deze manier hoopten wij de vergaderdruk te verminderen. Vorige week woensdag hadden we de laatste (grote) kerkenraadsvergadering van het seizoen gehad en toen hebben we deze opzet ook geëvalueerd. Wij zijn er zeer tevreden mee dus ook in de komende seizoenen zullen we op deze manier doorgaan.

**Bedankt.** Op huisbezoek ontving ik vijftig euro en tien euro voor de kerk. Waarvoor hartelijk dank!

**Vakantie predikant.** Van maandag 10 juli t/m vrijdag 4 augustus heb ik vakantie. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. Kopij voor het kerkblad kun naar onze scriba Marianne Zandstra [scriba@pgdoesenwetering.nl](mailto:scriba@pgdoesenwetering.nl) sturen.

Hierbij wens ik iedereen alvast een goede vakantie toe! Of je nu weggaat of thuisblijft het is altijd een bijzondere periode in het jaar, maar waar je ook gaat: Hij is erbij!