

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

30 april 9:30 ds. S.C. Honing
7 mei 9:30 ds. W. Koelewijn, Renkum

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

30 april 9:30 ds. W. Otte, Waddinxveen
7 mei 9:30 ds. N. Paap, Vlaardingen

Vieren en doen.

Vierplek Woubrugge. Aanstaaende zondag hoop ik in de Dorpskerk te preken over Jesaja 35. Het is een bijzonder rijke tekst waarover je gemakkelijk meerdere preken zou kunnen maken. Ik wil insteken bij het thema duurzaamheid. De week daarop ontvangen we een bekend gezicht namelijk ds. Wouter Koelewijn. Goede diensten!

Vierplek Hoogmade. Komende zondag hoopt ds. Wim Otte bij ons voor te gaan. Hij werkt tegenwoordig als dovenpastor. Op 7 mei hopen we ds. Nico Paap te ontvangen. Een goede bekende. Gezegende diensten toegewenst!

Voor nu alvast de mededeling dat op 14 mei de dienst, vanwege de marathon, een halve uur eerder begint.

Koffieochtend. De eerstvolgende koffieochtend in Woubrugge is op 10 mei van 10:00 uur tot 11:30 uur. Van harte welkom!

Doopdienst. Op zondag 18 juni hopen we Nomé Lekkerkerker, de dochter van Joost en Aukelien tijdens de eredienst in de Dorpskerk te dopen.

Micha cursus. De Micha Cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin je ontdekt wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken in Gods Koninkrijk. Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

- Zorgen voor de wereld om je heen
- Duurzaam en eerlijk handelen in deze wereld
- Jouw talenten en mogelijkheden om recht te zetten wat krom is

We komen wekelijks vanaf dinsdag 9 mei bijeen op de jeugdzolder van gebouw Immanuël. Deelname kost €12,75 (voor het werkboek). Opgeven graag bij mij, bij voorkeur via de mail ds@pgdoesenwetering.nl of via 0172-518157. Voor vragen kunt u ook bij mij terecht.

Omzien naar elkaar.

We leven mee met Ria Bruggeman (Gerbrand Swartlaan 14, 2481AJ). Zij heeft een zeer tegenvallende medische uitslag ontvangen. We staan als gemeente biddend om haar heen.

Project kerkvrienden. Op het moment dat u dit kerkblad ontvangt hebben alle mensen die zich hebben opgegeven een mail ontvangen met aanvullende informatie. Mocht u onverhoopt die mail nog niet hebben ontvangen zou u mij dat dan willen laten weten?

Bestuur en Beleid.

Beroepingswerk. Inmiddels is het hoge woord eruit: ik neem het beroep aan naar Capelle a/d IJssel. De afgelopen periode heb ik meerdere contacten gehad met Capelle en 16 april ben ik daar ook in de Ontmoetingskerk voorgegaan en hebben we na afloop kennisgemaakt met de gemeente. Zo hebben we een redelijk compleet beeld gekregen. En dat is een heel positief beeld. Het is een warme, enthousiaste gemeente met veel jonge mensen waarin de boodschap van het evangelie centraal staat. De roepstem vanuit Capelle is bij ons heel duidelijk geworden. De roepstem vanuit onze gemeente is echter ook des te duidelijker geworden. Het is hartverwarmend hoeveel mensen de afgelopen periode duidelijk hebben laten merken dat ze graag willen dat wij nog langer blijven. Dat stemt ook tot dankbaarheid. Toch moet er een keuze gemaakt worden tussen de Hervormde Wijk Schollebaar en de Protestantse gemeente Does en Wetering. En daar is duidelijkheid in gekomen. Wij voelen ons geroepen naar de Ontmoetingskerk in Capelle a/d IJssel, waarmee ik dus het beroep aanneem. Dat houdt dus in dat over enkele maanden onze gemeente vacant zal worden, met alle gevolgen van dien. Op dit moment is daar nog weinig duidelijk over.

Vakantie. In de week van maandag 1 t/m vrijdag 5 mei heb ik een weekje vrij. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met een van de andere kerkenraadsleden.

Spullen gezocht!

Op 17 juni a.s. tijdens de Open Dag Waterrecreatie houden wij weer een brocante-, rommel- en boekenmarkt in en nabij Immanuel, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan onze gemeente.

Heeft u nog goed verkoopbare spullen, waarvan u toch niet weet wat u er nog mee moet, dan willen wij die graag hebben. De schuur bij Jaap Noordam staat tot onze beschikking om spullen op te slaan. Om de spullen te brengen moet echter wel een afspraak gemaakt worden. Niet met Jaap, maar met ons! Ook kunnen we spullen komen ophalen als u zelf niet in de gelegenheid bent om ze te brengen. U kunt contact opnemen met Josina Deurloo, telefoon 06-40328381 of per email josina.visser@gmail.com

Het is de bedoeling om alleen kleingoed te verkopen. Voor grotere spullen, zoals bankstellen, stoelen en kasten hebben wij helaas geen plek. Ook bloempotten zijn slecht verkoopbaar, tenzij het antieke of brocante potten zijn.

Helpt u mee om er weer een geslaagde markt van te maken?

Alvast bedankt! *Josina Deurloo*

NB Vindt u het leuk om te helpen? Dat kan uiteraard ook! Neem dan ook contact met Josina op.

Vrijwilligers gezocht voor Woudsoord.

Woudsoord is blij met alle vrijwilligers die zich inzetten om het leven van de bewoners te veraangename. Maar het team van vrijwilligers kan wel enige versterking gebruiken. Daarom wil Woudsoord graag in contact komen met mensen die een steentje willen bijdragen. Wilt u bijvoorbeeld meehelpen bij de bingo of muziek maken en/of zingen met de bewoners? Misschien hebt u een speciale hobby of interesse waarover u een keer wilt komen vertellen. Als een-op-een contact beter bij u past, dan is wandelen met een bewoner mogelijk iets voor u. Bewoners van de tweede etage kunnen niet meer zelfstandig naar buiten, maar wel met u als begeleider. Ook is er nog behoefte aan koffieschenkers voor de donderdagavond om de week en 3 maal per maand op zaterdag.

Is dit iets voor u en kunt hiervoor tijd vrijmaken, neem dan contact op met Ellen Roest, vrijwilligerscoördinator Woudsoord, tel. 0882091000, e-mailadres: eroest@wijdezorg.com .

Bericht van de diaconie. Op zondag 7 mei is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat. Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Via Moldovan Christian Aid (MC) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong en oud wat minder alleen.

Bedankt. Bij het bezorgen van de bloemen uit de kerk werd er nog een gift gegeven van 12 euro, waarvoor dank.

Hartelijke groet. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*