

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

16 april 9:30 ds. Th. Bos, Den Haag

23 april 9:30 ds. S.C. Honing, gezamenlijke dienst D&W

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

16 april 10:00 ds. J. Verschoof, Leimuiden

23 april 9:30 ds. S.C. Honing, gezamenlijke dienst D&W in de Dorpskerk

Vieren en doen.

We kijken dankbaar terug op een mooi Paasfeest! Komende zondag hoopt ds. Thejon Bos uit Den Haag voor te gaan in de Dorpskerk. In Hoogmade verwachten we ds. Jelis Verschoof. De week daarop, op zondag 23 april, is er een gezamenlijke dienst van Does en Wetering in de Dorpskerk. Ik wil dan met u stil staan bij Lucas 24:13-35, het verhaal van de Emmaüsgangers. In deze dienst zullen we ook een start geven aan het project kerkvrienden, in de week daarna hoort u via de mail aan wie u gekoppeld bent. Heeft u zich nog niet opgegeven? Doe het dan graag nu. Opgeven kan via de link in de nieuwsbrief of op de website. Alvast bedankt!

Koffieochtend. De eerstvolgende koffieochtend in Woubrugge is op 26 april van 10:00 uur tot 11:30 uur. Van harte welkom!

Bijbelkring gesprekken rondom de eindtijd. Op dinsdagmiddag 18 april van 15:00 tot 16:30 uur in gebouw Immanuël en op donderdagmorgen 20 april van 10:00 tot 11:30 uur in 't Kompas is de eerstvolgende bijeenkomst van deze bijbelkring. Deze keer zullen we nadenken over het eeuwige leven, het nieuwe Jeruzalem en de Nieuwe Wereld aan de hand van Openbaring 21:1-22:5 en Ezechiël 47:1-12. Ook van harte welkom als je nog niet eerder bent geweest!

Omzien naar elkaar.

We leven mee met Kiek van Houten en haar man Henk (Graaf Willem II Laan 6, 2355 BH Hoogmade). Kiek herstelt momenteel buitenshuis. We bidden om een voorspoedig herstel zodat ze snel weer gezond mag thuiskomen.

In Memoriam Adriaan Hoogerbrugge.

Op dinsdag 28 maart is in de leeftijd van 80 jaar Adriaan Hoogerbrugge overleden. We hebben hem mogen kennen als een boer in hart en nieren en verder vooral ook als een lieve, sociale, zorgzame en meelevende man. Dat was hij in het bijzonder voor zijn vrouw Coby, en ook voor zijn drie kinderen en vier kleindochters

Adriaan werd op 2 maart 1943 geboren en groeide op in De Lier op de boerderij de Zwethoeve. De vriendengroep die indertijd op de lagere school ontstond is altijd hecht gebleven. Toen Adriaan nog maar 15 jaar oud was verloor hij zijn moeder. Een groot gemis.

Op dansles leerde Adriaan de liefde van zijn leven kennen: Coby. Zij gaven elkaar op 14 juli 1972, een halve eeuw geleden, het jawoord. Het was een gelukkig huwelijk waarin een zoon en twee dochters werden geboren. Later mochten ze vier kleindochters ontvangen. Adriaan was een zorgzame man en liefdevolle vader en opa.

Opgegroeid op de boerderij en met een passie voor dieren was het logisch dat Adriaan zelf ook boer zou worden. Dat gebeurde ook, hij nam de boerderij over. Vanwege kassenbouw moesten zij uiteindelijk verhuizen en zo kwamen ze terecht op de boerderij in Woubrugge. Van de Zwethoeve dus naar de Zwetweg.

Adriaan was een boer in hart en nieren. Met in het bijzonder een grote liefde voor koeien en paarden. Onder het motto 'alles moet goed wezen' deed hij, ook met zijn kinderen, trouw mee met de Vebo koeienshows. De talloze prijzen thuis zijn de stille getuigen van hoe goed Adriaan met zijn dieren omging.

Adriaan was een gezellige, praatgrage man, die klaar stond om een ander te helpen. Dat heeft hem ook een keer veel pijn gedaan. In zijn omgeving was er iemand die hulp nodig had. Die hulp was niet te combineren met zijn boerenbedrijf en daarom droeg Adriaan zijn geliefde bedrijf eerder dan gepland over aan zijn zoon. Adriaan vond het moeilijk dat zijn hulp later plots niet meer nodig was en dat deed hem verdriet.

Adriaan praatte daar niet makkelijk over, hij was een binnenvetter. Gelukkig stond hij positief in het leven en met zijn levensmotto 'niet klagen, maar dragen', ging hij weer door.

Tot hij in de afgelopen maanden langzaam maar zeker achteruit ging. Adriaan wist dat hij zou gaan sterven en hij was er ook klaar voor. In geloof heeft hij het leven losgelaten. Het geloof dat van kinds af aan met Adriaan was meegegaan, en ondanks dat hij niet meer naar de kerk ging ook altijd belangrijk voor hem is gebleven. Adriaan heeft het leven teruggegeven aan Hem die het leven gegeven had.

Tijdens de dankdienst voor zijn leven dachten we na over de woorden: 'Vandaag moet ik in uw huis verblijven.' Woorden die ook klonken tijdens de trouwdienst. Door het geloof mogen wij er zeker van zijn dat Adriaan nu in het huis van Zijn vader verblijft.

Bedankt.

Ik wil iedereen bedanken voor de belangstelling en de beterschapswensen naar aanleiding van de succesvolle operatie in het ziekenhuis én voor de bloemen van de kerk. *Corrie Brunt.*

Project kerkvrienden. Mocht u het nog niet hebben gedaan meldt u dan graag nu aan voor het project kerkvrienden. Ook als je niet wilt deelnemen zodat het voor ons duidelijk is wie wel en niet meedoet. Opgeven kan via de link op de website en in de nieuwsbrief.

Bestuur en Beleid.

Violenactie. De opbrengst van de violenactie was 6880 euro. Een schitterend bedrag, dat ook een stuk hoger ligt dan vorig jaar. Alle vrijwilligers en kopers nogmaals hartelijk dank!

Beroepingswerk. Vanuit de Protestantse gemeente Capelle a/d IJssel, wijkgemeente Schollebaar (Ontmoetingskerk) is op 31 maart een beroep op mij uitgebracht. Volgende week zullen we een beslissing bekend moeten maken. Bidt u mee in deze spannende tijden voor gemeenten en gezin?

Vakantie. In de week van maandag 1 t/m vrijdag 5 mei heb ik een weekje vrij. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met een van de andere kerkenraadsleden.

Hartelijke groet. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*