

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

19 februari 9:30 ds. S.C. Honing

26 februari 9:30 ds. S.C. Honing

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

19 februari 10:00 ds. E.S. ten Heuw, Leiden

26 februari 10:00 dhr. J. de Bruyn, Rotterdam

### **Vieren en doen.**

**Vierplek Woubrugge.** De komende twee zondagen hoop ikzelf weer voor te gaan in de Dorpskerk. Beide diensten gaan we verder met onze 'houd moed' preken-serie. Komende zondag staan we stil bij de 'houd moed' uitspraak uit Handelingen 23:11. We lezen Handelingen 22:30-23:11. Deze zondag is er ook een Experience in de Gereformeerde Kerk. De week daarop, 26 februari, is het de eerste zondag van de lijdenstijd. We horen dan de 'houd moed' uitspraak uit Matteüs 14. We lezen de verzen 22-33. Gezegende diensten toegewenst!

**Vierplek Hoogmade.** Deze zondag ontvangen we ds. Ten Heuw en de week daarna dhr. De Bruyn. Goede diensten toegewenst!

**Experience.** Zondag 19 februari is de volgende gezamenlijke Experience. Deze keer in de Gereformeerde Kerk. In de Dorpskerk is er een gezamenlijke gewone dienst. Voor de komende drie Experiences hebben we als overkoepelend thema "hoofd, hart, handen" gekozen. Deze eerste Experience staat "hoofd" centraal. De Experience is een interactieve viering, met moderne liederen, popmuziek, filmpje en aandacht voor de kinderen. Een viering voor jong en oud. Van harte welkom. De andere data zijn: 2 april (Dorpskerk) en 28 mei (Gereformeerde Kerk).

### **Dorpsleerhuis op 21 februari in de Gereformeerde kerk**

Feike de Vries vertelt deze avond over vrouwelijke kunstenaars. Hoe geniaal ze soms waren. Dat ze eigenlijk heel lang dit beroep niet mochten uitvoeren. Kunstenaars waren alleen mannen (!) En als er dan een vrouw was die hen naar de kroon stak, dan waren er regels. Regels uiteraard door mannen bedacht: vrouwen mochten geen naakt schilderen, alleen lieve huiselijke tafereeltjes. Of bloemen. Feike de Vries vertelt over een aantal beroemde vrouwelijke kunstenaars en laat je mee genieten van het prachtige werk dat ze maakten. Kosten: € 5,00, inclusief koffie/thee Aanmelden: dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

**Koffieochtend.** Op dinsdagmorgen 21 februari is de koffiemorgen in Hoogmade. De eerstvolgende koffieochtend in Woubrugge is op 22 februari van 10:00 uur tot 11:30 uur in gebouw Immanuël. Van harte welkom!

## **Omzien naar elkaar.**

### **In Memoriam Piet Noordam.**

Op vrijdag 3 februari is in de leeftijd van 91 jaar Pieter Frans Noordam overleden. Piet was een blijmoedig en gezellig mens die veel over had voor anderen en altijd wel in was voor een grapje.

Piet is op 8 februari 1931 geboren op de boerderij aan de Kruisweg in Woubrugge. Na twee dochters was Piet de enige jongen in het gezin en daarmee ook gelijk de opvolger op de boerderij. Door de oorlog heeft Piet maar weinig onderwijs gekregen, hij heeft alles vooral in de praktijk geleerd.

Vanwege de ziekte van zijn vader kon Piet zijn dienstplicht niet afmaken, hij moest thuis helpen om de boerderij draaiende te houden. Toen Piet 22 was is zijn vader gestorven en moest hij alleen het bedrijf leiden. Piet was een boer in hart en nieren en dat is hij gebleven.

Op de bondsdag van de Hervormde Jongelingsvereniging ontmoette Piet Jo, zijn grote liefde. In 1955 zijn ze samen getrouwd en ze hebben drie kinderen mogen krijgen: twee meisjes en een jongen. Veel later zijn daar ook schoonkinderen, vijf kleinkinderen en tot dusver één achterkleinkind bijgekomen.

Piet en Jo hebben het samen heel goed gehad. Het was bij hen vaak een zoete inval van mensen. Piet was een zorgzame man en heeft op latere leeftijd nog geleerd om in het huishouden mee te draaien. Piet had het goede voor met zijn kinderen en kleinkinderen. In de opvoeding was hij streng, maar rechtvaardig en ook altijd in voor een geintje.

Het geloof vormde een wezenlijk onderdeel van Piets leven. Hij had een authentiek geloof en sprak er ook graag over. Piet had vaak duidelijke standpunten, maar was in gesprek open en nieuwsgierig naar de ander.

Piet was actief betrokken in kerk en dorp. Hij zat vaker wel dan niet in de kerkenraad en is ook synodelid geweest. Daarnaast was hij bestuurslid van Woudsoord en heeft jarenlang in de gemeenteraad gezeten. Verder is hij druk geweest op vele andere plekken. Zo bleef hij ook na zijn pensionering in 1997 nog betrokken op de boerderij en sprong het liefst zelf ook nog op de trekker.

Piet was een doener die goed kon kletsen. Altijd met een positieve insteek en heel energiek. Piet deinsde niet snel terug, maar zette, vaak met een grapje, door. Hij was iemand die ook nog op hoge leeftijd ging skiën, waterskiën of samen met de kleinkinderen de glijbaan af gleed.

Zijn hart was al langere tijd zwak en het afgelopen jaar ging zijn gezondheid langzaam achteruit. De laatste dagen ging het snel en in nabijheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen mocht Piet het leven teruggeven aan Zijn schepper. Tijdens de dankdienst voor zijn leven stonden we stil bij de trouwtekst van Piet en Jo: 'Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.' Woorden die van toepassing waren op Paulus, Jezus en ook op Piet. We hebben hem in geloof mogen toevertrouwen aan zijn Hemelse Vader.

### **Bestuur en Beleid.**

**Collecte diaconie.** Net als afgelopen zondag gaat de komende zondag de diaconale collecte naar Turkije en Syrië vanwege de aardbeving daar. De diaconie heeft toegezegd de collecteopbrengsten te zullen verdubbelen.

**Hartelijke groet.** Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: [ds@pgdoesenwetering.nl](mailto:ds@pgdoesenwetering.nl) Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*