

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

18 december 9:30 ds. S.C. Honing, gezamenlijk met het Kerkje aan de Does
24 december 21:30 ds. S.C. Honing & ds. C.R. Koops-Verdoes, gezamenlijke
kerstnachtsdienst m.m.v. Voices of Bliss
25 december 9:30 ds. S.C. Honing
31 december 19:00 ds. C.R. Koops-Verdoes, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk
1 januari 10:00 ds. S.C. Honing, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

18 december 9:30 Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
25 december 10:00 mevr. G. Bregman-Hoving, Woubrugge
31 december 19:00 Zie Woubrugge
1 januari 10:00 Zie Woubrugge

Vieren en doen.

We gaan kerst tegemoet. Hét feest van God met ons, en dat is een feest dat het waard is om gevierd te worden! Komende zondagochtend hebben we een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. Het is de vierde adventszondag. Die middag is om 14:30 uur een harpconcert in het Kerkje aan de Does, natuurlijk van harte welkom. Harpiste Regina Ederveen heeft daar een mooi programma voor ons. Op donderdagavond 22 december is vanaf 20:00 uur in het Kerkje aan de Does een mooie kerstsamenzang. Hieraan verleent het koor LEF, onder leiding van Roelf Scholma en pianist Bob Koorn, medewerking en ik zal een korte meditatie houden. Op 24 december is er in Woubrugge allereerst de lichtjeswandeling. We verzamelen tussen 17:00 en 17:15 uur op het Batehofplein, daarvoor is er (vanaf 17 december) al een knutselpakketje op te halen bij Van Raad om een lampion te maken. Een mooie tocht voor jong en oud! Om 22:30 uur begint de kerstavonddienst in de Dorpskerk. Het koor Voices of Bliss zal hier muzikale medewerking aan verlenen. Die avond zullen ook de Oekraïners met ons het kerstfeest vieren. Het thema is: 'vrede op aarde'.

Op kerstmorgen is in allebei onze kerken de kerstdienst. Ikzelf ga voor in de Dorpskerk en Gretha Bregman in het Kerkje aan de Does.

Daarna is de kerstdrukke voorbij en gaan we op weg naar oud-en-nieuw. Op oudjaarsavond is om 19:00 uur een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk o.l.v. ds. Carolina Koops. Op nieuwjaarsmorgen is er om **10:00 uur** in de Dorpskerk een gezamenlijke dienst. Daarin hoop ik voor te gaan.

Mooie viermomenten toegewenst!

Huiskamerontmoetingen. Het is nog even weg, maar in januari gaan we weer van start met de huiskamerontmoetingen. Binnenkort volgt hier meer informatie over, maar we kunnen nu alvast mededelen dat het thema 'elkaar verstaan' is. Alle bijeenkomsten staan in het teken van dit thema. Het geloof is de basis van onze kerkelijke gemeenten, maar het verschilt wat voor de één belangrijker is dan de ander... Of verschilt het niet maar gebruiken wij verschillende woorden

voor hetzelfde? Verstaan wij elkaar op geloofsgebied? En wat zijn de verschillen, of zijn er vooral veel overeenkomsten? Tijdens alle huiskamerontmoetingen gaan we het hebben over de inhoud van ons geloof, maar dat gaan we wel op verschillende manieren doen: bij de helft van de huiskamerontmoetingen zullen we het gesprek aangaan aan de hand van een bijbeltekst en onze eigen ervaringen met het geloof. Bij de overige bijeenkomsten luisteren we met elkaar naar liederen die door de deelnemers zijn aangereikt: 'waarom is dit lied voor jou/u kenmerkend voor het geloof?'

Cursus: wat geloven wij?

In deze cursus staat het christelijk geloof centraal. Aan de hand van een aantal Bijbelverhalen en kerkelijke praktijken proberen we met elkaar meer te leren over het geloof. Zo ontstaat er ruimte voor de deelnemers om tot eigen geloofskeuzes te komen. Om te groeien naar een eigen gelovige identiteit.

De cursus is zo opgezet dat iedereen er wat mee kan. Voor wie zich wil verdiepen in zijn of haar geloof, of bezig is het geloof te (her)ontdekken en te verkennen, is deze cursus een absolute aanrader.

Tijdens de cursus zullen we ook uitgebreid stil staan bij de mogelijkheid om belijdenis te doen in de gemeente. Voor de deelnemers die dat willen is er dan ook de mogelijkheid om de cursus af te sluiten door belijdenis te doen, maar dat is geen voorwaarde om mee te doen.

We hopen in januari 2023 te beginnen; startdatum, tijd en locatie bepalen we in overleg. Aanmelden kan bij ds. Stefan Honing.

Omzien naar elkaar.

Kerst kan een hele gezellige tijd zijn, maar ook een hele eenzame tijd. Blijft u juist nu ook naar elkaar omzien?

Bestuur en Beleid.

Bericht van de diaconie.

Op 1^e Kerstdag is de diaconale collecte tijdens de dienst bestemd voor Kerk in Actie :

Kinderen in de knel.

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Dit jaar is het de Vluchtelingen kinderen in Griekenland en in ons land. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.

Op zondag 1 januari 2022 is de diaconale collecte tijdens de gezamenlijke dienst bestemd voor diaconaal Centrum de Bakkerij te Leiden. Dit centrum geeft op eigentijdse en informele

wijze invulling aan haar motto: Helpen waar nog geen helper is. Ze geeft steun aan de meest kwetsbare mensen van ons land. Mensen die hun huis en haard hebben moeten verlaten om welke reden dan ook en in onze regio een veilig heenkomen zoeken, daar proberen de medewerkers van de Bakkerij hen in te begeleiden.

Alle collectes worden van harte aanbevolen.

Bericht van de orgelcommissie

Vertraging uitvoering werkzaamheden / ingebruikname orgel Dorpskerk

Als gevolg van meer werk dan in eerste instantie verwacht en capaciteitsproblemen bij orgelrestaurateur Van Vulpen, zal de restauratie en montage van het orgel in de Dorpskerk volgens een nieuwe planning aan het einde van het eerste kwartaal 2023 gereed zijn. De restauratie in de werkplaats bij Van Vulpen in Utrecht is zo goed als klaar maar het in elkaar zetten, opbouwen en stemmen vergt ook nog de nodige tijd. Op dit moment werkt de orgelcommissie aan een programma voor het in gebruik nemen van het orgel. We kijken vol spanning uit naar de oplevering en ingebruikname in het voorjaar!

Bericht van de kerkrentmeesters

Verzakkingen rond Immanuel

Het zal u niet zijn ontgaan dat de grond rondom Immanuel in korte tijd behoorlijk is verzakt. Wij hebben navraag gedaan en advies gevraagd bij de burgerlijke gemeente en de aannemer waar zij vaak mee samenwerkt. Hieruit is naar voren gekomen dat het ophogen met zogenaamde Yalibims de beste oplossing is. Inmiddels is vorige week met spoed de ergste verzakking bij de opgang naar Immanuel aangepakt, waarmee de ontstane gevaarlijke situatie daar is verholpen. Dit was hard nodig. De overige werkzaamheden m.b.t. het ophogen vinden naar verwachting plaats in februari/maart 2023.

Bedankt. Via de bloemengroet ontving Liesbeth Hijzelendoorn twintig euro voor de kerk. Hartelijk dank!

Hartelijke groet. Hierbij wens ik een ieder gezegende kerstdagen toe, en alvast een mooie jaarwisseling, mede namens Laurien en de kinderen. *Ds. Stefan Honing*