

#### Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

4 december 9:30 ds. S.C. Honing, gezamenlijke Experience

11 december 9:30 ds. W.J.J. Koelwijn, Renkum

#### Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

4 december Zie Woubrugge

11 december 10:00 mevr. N. de Jong, Gouda

#### **Vieren en doen.**

**Vierplek Woubrugge.** Komende zondag is er opnieuw een Experience in de Dorpskerk. Deze keer ook gezamenlijk met Hoogmade. We hebben de laatste dienst in de serie dromen-durven-doen. Deze keer gaat het dus over doen. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat na afloop bij de koffie er nog hoog bezoek uit Spanje komt. Van harte welkom dus! Mocht u liever naar een meer 'gewone' dienst gaan kunt u naar de Gereformeerde Kerk toe.

Op zondag 11 december gaat ds. Wouter Koelewijn uit Renkum bij ons voor. Gezegende zondagen toegewenst!

**Vierplek Hoogmade.** Aanstaaende zondag zijn de deuren van het Kerkje aan de Does gesloten en reizen we af naar Woubrugge, in de Dorpskerk is daar dan een Experience. Misschien heeft u al het een en ander over eerdere experiences gehoord? Deze diensten worden samen met de groep jonge ouders voorbereiden en kenmerken zich door een meer interactieve opzet. Van harte welkom dus! De week daarna, op de derde adventszondag, hoopt mevrouw De Jong uit Gouda bij ons voor te gaan. Goede diensten toegewenst!

**Koffieochtenden.** De koffieochtenden zijn in Hoogmade in de regel de derde dinsdagochtend van de maand in 't Kompas. De koffieochtenden in Woubrugge zijn de tweede en vierde woensdag van de maand. Van harte welkom vanaf 10:00 uur!

**Bijbelkring gesprekken rondom de eindtijd.** Op dinsdagmiddag 13 december van 15:00 tot 16:30 uur in gebouw Immanuël en op donderdagmorgen 15 december van 10:00 tot 11:30 uur in 't Kompas is de eerstvolgende bijeenkomst van deze bijbelkring. Deze keer zullen we hebben over de tekenen van de eindtijd, waaronder de antichrist. We hopen naar Matteüs 24:1-35, 1 Johannes 2:18-27 en Openbaring 13 te kijken. Dat is nogal ambitieus dus mogelijk lopen we uit richting de bijeenkomst in januari. Van harte welkom, ook als je nog niet eerder bent geweest. Leuk om te zien dat tot dusver in Woubrugge er elke keer weer nieuwe mensen zijn aangehaakt.

#### **Omzien naar elkaar.**

**Huwelijksjubileum.** Op 1 december zijn de heer en mevrouw Buis-van der Eijk (Vrouwgeestweg 28, 2481 KN) vijftig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met dit gouden jubileum!

**In Memoriam.** Op woensdag 2 november is in de leeftijd van 90 jaar Arie van 't Wout overleden. Wij hebben Arie mogen kennen als een lieve, behulpzame, zorgzame man.

Arie is geboren en getogen in Woubrugge. Hij is opgegroeid in een gezin met vier zussen, de enige jongen. Na de lagere school is Arie al snel gaan werken. Hij heeft bij verschillende bedrijven gewerkt, en zette zich daar met hart en ziel voor in. Echter na een ongeval op zijn 45e is Arie arbeidsongeschikt verklaard en zo stopte hij al vroeg met werken.

Arie heeft in zijn eerste huwelijk vier kinderen mogen krijgen. Na zijn scheiding is hij opnieuw getrouwd, en met dit trouwen kreeg hij er nog eens drie kinderen bij. Samen met de schoonkinderen, 16 kleinkinderen en vele achterkleinkinderen was Arie rijk gezegend.

Arie was gek op kinderen, en zij op hem. Liefkozend noemden zij hem ook wel opa Snor. Naast zijn liefde voor de kinderen was Arie ook graag bezig met tuinieren in zijn volkstuin, vissen en de voetbal. Hij is langere tijd actief geweest bij de Voetbalvereniging Woubrugge. Hij was er trots op dat toen hij coach was het tweede kampioen was geworden en zo eigenlijk in een hogere divisie mocht gaan spelen dan het eerste.

De laatste jaren begon het lichaam van Arie steeds meer mankementen te vertonen. Toch kwam het overlijden van Arie snel en onverwacht.

Het geloof was voor Arie belangrijk, alhoewel hij er weinig over praatte: Arie was een man van weinig woorden. Hij keek op zondag graag naar de kerkdienstuitzendingen op televisie.

Tijdens de dankdienst voor zijn leven stonden we stil bij Psalm 103, over de tijdelijkheid van de mens, maar de eeuwige goedheid van God.

**Ingezonden:** Ook zin in iets leuks ?

Elke dinsdagmiddag van 14.00 -16.30 uur, inloop middag bij La Pura Vida, A. de Graaflaan 5, Woubrugge.

Wat kunt u verwachten ? Een lekkere kop koffie of thee, met een koekje. Na half 4 nemen we een glaasje sap.

Er staan spellen klaar, zoals Rummikub, en een sjoelbak. Er is gelegenheid om zelf iets met de handen te maken. Maar niets hoeft, bezoekers bepalen zelf het programma, gezellig een praatje maken is ook prima. In de hal staan 2 kasten met weggeefboeken, romans en thrillers

Er zijn geen kosten aan verbonden, vrij toegang en consumptie.

U kunt ook zomaar even een kijkje nemen. Problemen met vervoer, laat het even weten.

Vriendelijke groet, *Truus van der Eijk* 06 12849830

### **Bestuur en Beleid.**

**Bericht van de diaconie.** Op zondag 11 december is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel of met het opzetten van een eigen bedrijf.

**Begrotingen.** Tijdens de (grote) kerkenraadsvergadering van woensdag 30 november hopen wij de begrotingen van de CvK en diaconie voorlopig vast te stellen. Deze zullen daarna een week ter inzage liggen. Meer informatie hierover leest u in de nieuwsbrief van deze week.

**Hartelijke groet.** Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: [ds@pgdoesenwetering.nl](mailto:ds@pgdoesenwetering.nl) Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*