

#### Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

3 juli 9:30 ds. S.C. Honing

10 juli 9:30 ds. S.C. Honing, gezamenlijke dienst met de GK en Hoogmade in de Dorpskerk

#### Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

3 juli 10:00 ds. J. Verschoof, Leimuiden

10 juli 9:30 ds. S.C. Honing, gezamenlijke dienst met de GK en Hoogmade in de Dorpskerk

#### **Vieren en doen.**

**Vierplek Woubrugge.** Afgelopen zondag hoorden we in de kerk de gelijkenis van de verloren zoon, of beter gezegd: de gelijkenis van de verloren zonen. Mooi dat we ook met elkaar de maaltijd van de Heer konden vieren. De zomerperiode wil ik in de diensten waarin ik voorga steeds een gelijkenis behandelen. De komende twee zondagen wil ik met u nadenken over twee verhalen uit Lucas 18. Komende zondag de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (Lucas 18:1-8). De zondag daarop de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar (Lucas 18:9-14). Vanaf zondag 10 juli kerken we weer om-en-om in de Dorpskerk en de Gereformeerde kerk. We beginnen in de Dorpskerk. Deze eerste gezamenlijke dienst sluiten ook de mensen uit Hoogmade aan. Goede diensten toegewenst!

**Vierplek Hoogmade.** Komende zondag ontvangen wij ds. Jelis Verschoof uit Leimuiden. Op 10 juli is er een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk van Woubrugge. In de zomerperiode zijn er in Woubrugge afwisselend kerkdiensten in de Gereformeerde Kerk en in de Dorpskerk. Deze zondag begint die zomerperiode met een dienst in de Dorpskerk. Deze ochtend sluiten de mensen van het Kerkje aan de Does daar ook bij aan. Let op de aanvangstijd is 9:30 uur! Goede diensten toegewenst!

**Vijgenbomen.** Bij de startdienst van onze nieuwe kerkelijke gemeente Pg Does & Wetering kregen wij van de Gereformeerde Kerk twee vijgenbomen cadeau. Deze bomen zijn onlangs geplant bij de Dorpskerk en 't Kompas. Hartelijk dank!

#### **Omzien naar elkaar.**

**Huwelijksjubileum.** Op 14 juli hopen Coby en Adriaan Hoogerbrugge (Zwetweg 8, 2481ND Woubrugge) vijftig jaar getrouwd te zijn. Dat is een prachtig jubileum. Wij feliciteren hen en wensen hen Gods zegen toe over deze mooie mijlpaal.

**Verhuisbericht.** Mevr. Sarie van Oostende-Verschuur is onlangs verhuisd naar Woudsoord. Wij wensen haar Gods zegen toe op deze nieuwe plek met de zorg die ze nodig heeft. Haar nieuwe adres is Weteringpad 3 K107, 2481AS Woubrugge.

**In Memoriam.** Op zaterdag 11 juni is in de leeftijd van 97 jaar Klazina Kinkel-Klomp overleden. Sien was een zorgzame en spraakzame vrouw, een echt mensen-mens, die haar mening niet onder stoelen of banken schoof.

Sien is op 1 juli 1924 geboren in Nieuwe Wetering. Daar heeft ze ook haar jeugd gehad. Sien groeide op met haar twee oudere zussen, haar broer en haar jongere zus. De familie Klomp was een sterk geslacht en veel familieleden zijn dan ook heel oud geworden. Desondanks was Sien als laatste overgebleven van haar gezin.

De lagere school lag, letterlijk, naast de deur. Dat is het enige onderwijs dat Sien in haar leven heeft genoten. Ze heeft het altijd jammer gevonden dat ze niet heeft kunnen doorleren om verpleegkundige te worden. Het zorgzame bij dat beroep sprak haar aan en had ook bij haar gepast, maar helaas. Het was voor haar reden tot grote vreugde dat in haar nageslacht er verschillenden de zorg zijn ingegaan.

Na de lagere school ging Sien werken bij een boerderij. Ze leerde Piet Kinkel kennen, haar grote liefde. Alhoewel ze eerder het leeftijdsverschil van vijf jaar best groot vond. De oorlog zijn ze heelhuids doorgekomen en daarna gaven ze elkaar het jawoord. De gereformeerde Sien werd door het trouwen hervormd en zo kwam ze ook in Woubrugge terecht. In een klein huisje aan de Vrouwgeestweg.

Daar werden ook de beide kinderen geboren. Later verhuisden ze naar een andere woning aan de Vrouwgeestweg waar ze tot een paar jaar geleden is blijven wonen. Het was er vaak een zoete inval met veel verschillende mensen.

We hebben Sien gekend als iemand die klaar stond voor een ander. Dat deed ze in de kerk en in het dorp bij bijvoorbeeld de EHBO en de Bescherming Bevolking waar ze blokhoofd is geweest. Velen kennen haar ook van haar jarenlange werk bij Woudsoord, waar ze onder andere bekend stond als Bingo Sien.

Sien stond ook altijd klaar voor haar kinderen, en later ook kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze hield veel van hen. In 1992 overleed Piet Kinkel. Sien is nooit hertrouwd en dus lang alleen gebleven. Het gemis van Piet was groot.

In 2018 overleed ook één van haar achterkleinkinderen: Nick op 18 jarige leeftijd. Het was een groot verdriet wat ook de impact had op haar gezondheid. De afgelopen jaren is ze

langzaam achteruitgegaan, desondanks was ze altijd nog goed bij de tijd. Een hersenbloeding een aantal weken terug was echter het begin van een strijd die ze niet meer zou winnen.

Sien is in geloof van ons heengegaan. Een week voor haar overleden hebben we nog met haar op de kamer in Woudsoord, waar ze woonde, Avondmaal gevierd. Het geeft wel wat weer van de waarde van het geloof voor haar. Op de kaart stond een tekst van Psalm 62 waar we ook in de kerk over na hebben gedacht: "Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding." Sien is gestorven, maar zo geloven wij, leeft zij bij haar Hemelse Vader.

### **Bestuur en Beleid.**

**Bericht van de diaconie.** Op zondag 3 juli is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat

In India worden duizenden kasteloze-Dalit kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met de Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen aan. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan de thuissituatie en het gezinsinkomen.

### **Bericht van de kindernevendienst.**

Hierbij een oproepje namens de leiding van de kindernevendienst (KND). We zoeken mensen die mee willen draaien in het rooster van de KND. Jong, oud, man, vrouw, iedereen kan dit! Het kindermoment bestaat uit een bijbelverhaal voorlezen plus een verwerking doen. Dit kan een kleurplaat, puzzel of spelletje zijn of even spelen o.i.d. We maken gebruik van een methode waarin alles staat, dus je hoeft niets zelf te verzinnen, hoewel dat natuurlijk wel mag!

Lijkt het jou wat om te helpen de KND draaiende te houden en er voor de kinderen te zijn? Stuur een berichtje naar Naomi de Rijk (0627412442) of spreek één van ons aan! Bedankt.

**Bedankt.** De opbrengst van de koffieochtenden voor het afgelopen kerkelijke seizoen is 181 euro. Alle gulle gevers hartelijk bedankt!

**Voorlopige opbrengst OWD.** Op de Open Waterrecreatie Dag is € 2553,02 opgehaald. Een heel mooi bedrag! Iedereen die hieraan heeft meegewerkt en/of geld heeft gegeven: hartelijk bedankt!

**Tot slot.** Ondanks dat de zomervakantie nog niet echt is begonnen, merken we dat er minder activiteiten zijn en dat ook veel mensen al weg zijn. Mocht u in de komende tijd ook vertrekken dan wens ik u hierbij alvast een hele goede vakantie toe!

**Hartelijke groet.** Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 (dinsdag tussen 9:00-11:00 uur, of spreek het antwoordapparaat in) of mijn mailadres: [ds@pgdoesenwetering.nl](mailto:ds@pgdoesenwetering.nl) Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,  
*ds. Stefan Honing*