

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

27 maart 9:30 ds. D. Verboom, Rijnsburg
3 april 9:30 ds. S.C. Honing

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

27 maart 10:00 mevr. A. Vermeij, Boskoop
3 april 10:00 ds. J. Hulzebosch, Alphen a/d Rijn

Vieren en doen.

Vierplek Woubrugge. Komende zondag ontvangen wij opnieuw ds. Verboom uit Rijnsburg. Onlangs is hij ook al bij ons voorgegaan. Op zondag 3 april hoop ik zelf weer voor te gaan. We lezen dan verder uit Matteüs 27. Om precies te zijn de verzen 33 t/m 37. Goede diensten toegewenst!

Vierplek Hoogmade. Aanstaaende zondag is Annie Vermeij weer in ons midden. Een bekend gezicht dus. De week daarna komt ds. Jan Hulzebosch uit Alphen a/d Rijn. Mooie diensten toegewenst!

Korte terugblik experience. Op zondag 20 maart was er om 11:00 uur (na de reguliere dienst) weer een experience. We dachten met elkaar na over het thema #durftevragen. Inmiddels hebben we het geheel geëvalueerd en we kijken er positief op terug! Voor de kinderen was er veel aandacht onder andere door filmpjes, een kindermoment, kindernevendienst en een lied waarbij de kinderen zelf muziek konden maken! De volwassenen hebben zich in een interactieve viering met veel gebruik van Mentimeter bezig gehouden met de tekst uit Lucas 11:5-13. Het was een verdiepende en gezellige ervaring. We zouden graag willen dat bij een volgende keer er ook meer ouderen aanwezig zijn, zodat het iets wordt van de gehele gemeente. In de komende nieuwsbrief leest u meer over de Experience

Gesprekken rondom ongemakkelijke teksten. De vorige keer hebben we het gehad over misschien wel de meest ongemakkelijke tekst uit de Bijbel. Het was een verdiepende ervaring, desondanks bleef de tekst ook nog wel schuren. De komende data zijn woensdagavond 30 maart in Immanuël, donderdagochtend 31 maart in 't Kompas. Dinsdagavond 26 april in Immanuël en donderdagochtend 28 april in 't Kompas. Ten slotte ook woensdagavond 1 juni in Immanuël en donderdagochtend 2 juni in 't Kompas. De avonden beginnen steeds om 20:00 uur de ochtenden om 10:00 uur. Van harte welkom, ook als je nog niet eerder bent geweest! In de nieuwsbrief van deze week leest u het thema van de komende keer.

Dorpsleerhuis Woubrugge. Op zondag 27 maart om 15:00 uur neemt ds. Adri van der Wal u graag mee op een reis door de kunst waarin het verhaal van Pasen centraal staat. Deze presentatie vindt plaats in de Dorpskerk van Woubrugge en heeft als titel: "Jezus' lijdensweg en opstanding in de kunst". Toegangskosten zijn vijf euro, graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Preekvoorbereiding. Op zondag 10 april hebben we een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. Het lijkt mij mooi om van te voren met elkaar de tekst eens door te spreken. Wat betekent deze tekst volgens mij, wat valt je op, wat spreekt aan, wat schuurt, welke boodschap neem ik hieruit mee? Kortom een uur-anderhalf uur lang met elkaar in gesprek over de tekst waar de zondag daarop uit gepreikt word. We ontmoeten elkaar op dinsdag 5 april om 10:00 uur in gebouw Immanuël, en we lezen dan Matteüs 27:38-44.

Violenverkoop 19 maart 2022. Afgelopen zaterdag zijn er weer veel violen verkocht en onze dorpen zijn een stuk fleuriger geworden! In de nieuwsbrief van deze week geven we een update over hoeveel het heeft opgebracht. Bij boerderij van Rijn zijn nog violen te koop. Wees er snel bij want op = op.

Omzien naar elkaar.

In Memoriam. Zondag 13 maart is in de leeftijd van 86 jaar Hendrik Schijf overleden. Henk was een zorgzame man die we kenden als iemand die klaar stond om te helpen.

Henk werd geboren op 13 november 1935, hier in Woubrugge. Hij was een nakomertje in het warme nest van de familie Schijf. Als enige jongen in een gezin met verder vier oudere zussen leek het er soms wel op dat hij naast zijn echte moeder nog vier moeders had. Toen Henk nog maar dertien jaar oud was verloor hij zijn vader. Een groot verlies.

Slechts enkele jaren later, Henk was toen zeventien, begon hij te werken in de koopvaardij. Henk was dol op de zee en hij heeft met veel plezier jarenlang in de machinekamers van verschillende schepen gevaren. Zo heeft hij ook heel wat van de wereld gezien.

Maar zijn grote liefde bevond zicht op het vasteland, dat was Riet. Na een relatie van maar liefst zeven jaar gaven Henk en Riet elkaar in 1961 het jawoord. Vorig jaar mochten zij vieren dat zij zestig jaar getrouwd waren. Het echtpaar ging wonen in een mooi huis langs de Wetering. Hier hebben zij in totaal 46 jaar mogen wonen. Henk was daar vaak druk bezig in zijn tuintje.

Nadat Henk het zeeleven vaarwel had gezegd heeft hij eerst een aantal jaar gewerkt bij Bos Beton en later bij Robot Pompen tot aan zijn pensioen.

Er werden twee zoons geboren: Cock en Martin. Henk hield veel van zijn kinderen en stond altijd klaar om te helpen. Het verdriet was enorm toen Cock onverwachts overleed, zijn hart bleek niet goed te zijn. Dit verlies heeft Henk nooit losgelaten.

De afgelopen jaren woonden Henk en Riet op de Gerbrand Swartlaan in een appartement. Henk bleef ook na zijn pensioen actief. Velen hebben Henk gekend bij de voetbal waar hij op verschillende manieren zijn steentje heeft bijgedragen. Daarnaast hield Henk ook van fietsen en wandelen, hij was vaak in beweging.

Het geloof heeft Henk van huis uit meegekregen, en vooral de laatste jaren is het steeds belangrijker voor hem geworden. Tijdens de dankdienst voor zijn leven hebben we stilgestaan bij de trouwtekst van Henk en Riet: 'Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers;' God heeft Zijn zegen gegeven over het leven van Henk.

Met het ouder worden ging Henk langzaam achteruit, tot een aantal weken geleden. Henk kreeg te horen dat zijn nieren niet meer werkten en toen ging het snel. Uiteindelijk is Henk met een glimlach op het gezicht gestorven, op naar God waar hij nu woont in het hemelse paradijs.

Bericht van overlijden. Het droevige bericht bereikte ons dat, eveneens op 13 maart, ook ds. Kees van 't Hof overleden is. Ds. van 't Hof was predikant van de Dorpskerk in de jaren tachtig. Hij was al langere tijd ziek. Vorig jaar had hij samen met zijn vrouw Liesje nog een kerkdienst bij ons bezocht. Fijn dat we hem toen nog een keer hebben kunnen ontmoeten. Ds. van 't Hof is met vrede in zijn hart en verlangen om met Christus te zijn heengegaan. Wij mogen geloven dat hij nu leeft bij Hem.

Vluchtelingen in Woubrugge. Afgelopen zondag hebben we weer een korte update gegeven in de kerkdienst over de vluchtelingen situatie. Inmiddels is de opvang zo goed als klaar we verwachten dat in de komende week (ik schrijf dit op maandag) er meer vluchtelingen zullen komen. Wij hopen dat u ook uw steentje wil bijdragen wanneer wij een hulpoproep doen.

Bestuur en Beleid.

Bedankt. Annie Grandia heeft een gift van tien euro ontvangen voor de kerk en Gerrie Verboom heeft bij het bezorgen van de bloemen eveneens tien euro ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!

Hartelijke groet. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*