

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

27 februari 9:30 ds. D. Verboom, Rijnsburg
6 maart 9:30 ds. S.C. Honing
9 maart 19:30 ds. C.R. Koops-Verdoes, gezamenlijke biddagdienst in de
Gereformeerde kerk

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

27 februari 10:00 ds. M. Walburg, Alphen a/d Rijn
6 maart 10:00 dhr. J. de Bruyn, Rotterdam

Vieren en doen.

Vierplek Woubrugge. Komende zondag gaat ds. Verboom uit Rijnsburg voor. Op zondag 6 maart hoop ik weer voor te gaan. Het is dan de eerste zondag van de veertigdagentijd. In deze lijdenstijd wil ik uitgebreid stil staan bij Matteüs 27. Daar maken we deze zondag een begin mee met het lezen van Matteüs 27:1-10. De woensdag daarop is het biddag voor gewas en arbeid. Er is dan een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk onder leiding van ds. Carolina Koops-Verdoes. Goede diensten toegewenst.

Vierplek Hoogmade. Komende zondag hoopt ds. Walburg bij ons voor te gaan, en de zondag daarop komt dhr. J. de Bruyn. Woensdag 9 maart is er bij ons in de kerk geen dienst, maar kunt u eventueel naar de Gereformeerde Kerk in Woubrugge waar om 19:30 uur ds. Carolina Koops-Verdoes hoopt voor te gaan. Goede diensten!

Corona. De PKN heeft het advies gegeven dat vanaf komende zondag alle coronamaatregelen in de kerk kunnen worden losgelaten. Vanaf zondag hoeft u zich dus niet langer aan te melden/of te registreren en mondkapjes zijn niet langer verplicht. Woensdag hebben we kerkenraadsvergadering en in de nieuwsbrief van deze week leest u of er nog bepaalde zaken zijn waar we rekening mee blijven houden. Wij zijn blij en dankbaar dat er weer veel meer mogelijk is. Tegelijkertijd beseffen wij dat voor veel mensen corona nog steeds als een grote bedreiging wordt ervaren. We laten de (meeste) maatregelen los, maar corona heeft ons nog niet helemaal losgelaten.

Werken van barmhartigheid. In de afgelopen weken zijn we in beide kerken bezig geweest met de uitdaging om minder water te gebruiken, in het kader van de werken van barmhartigheid: 'de mensen met dorst te drinken geven'. Wij hebben geprobeerd, om net als Jezus, te ervaren hoe het is om de minste te zijn, om tekort te komen. Hoe is dat bij u gegaan? Van verschillende mensen hoorde ik dat het vaak lastig was, je vergeet het bijvoorbeeld snel weer, maar dat het ook de ogen geopend heeft hoe het is om te moeten

leven met gebrek. Ook begrijp ik dat veel mensen het een positieve actie vonden om minder water te gebruiken met het oog op het milieu.

Op zondag 20 maart hopen we het in de Dorpskerk te hebben over het volgende werk van barmhartigheid: de naakten kleden.

Terugblik Experience.

Op 13 februari was de tweede Experience. Na het zingen van twee liederen, waaronder een kinderlied werden we welkom geheten door onze gastheer Hans en bad hij met ons. De kinderen mochten naar voren komen voor het spel 'fopbal'. Als je de bal niet ving of als je werd gefopt maar wel je handen bewoog, was je af. Is dat wel zo leuk 'af zijn', niet meer mee mogen doen? Daarna keken we naar een spel over Jozef. Jozef kwam in de put en in de gevangenis terecht, maar toch was er telkens voor hem een nieuw begin. Een nieuw begin was het thema van deze Experience. Daarna konden de kinderen naar de 'kindernevendiensttafel' achterin de kerk. Na een lied keken we naar een gedeelte uit het programma Big Balance. Kiran Badloe balanceerde 5 meter boven het water. Hij viel, maar wist op het nippertje de lijn te pakken en weer tot staan te komen. Lopend over de lijn bereikte hij de overkant. Er was een nieuw begin voor hem. Daarna was het tijd om de smartphone erbij te pakken. Wanneer waren wij opnieuw begonnen in ons leven? Via de mentimeter konden wij onze antwoorden intoetsen. Op het scherm verscheen een woordweb met onze antwoorden: in een spel, bij opleiding, werk, relaties, ziekte en overlijden, verhuizing, geboorte enz. De tweede vraag was 'Wie of wat gaf je toen kracht?' God, geloven, bidden, familie en anderen, verlangen, enz. Na de preek over 'een nieuw begin' zongen we een lied, baden we met elkaar, na het slotlied kregen we de zegen mee en was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nog even na te praten. Een mooie tweede Experience, wordt vervolgd op zondag 13 maart om 11:00 uur in de Dorpskerk.

Joke Verweerd in het Dorpsleerhuis. Op woensdag 2 maart a.s. worden de activiteiten van het Dorpsleerhuis weer opgestart. Om 20:00 uur begint er in gebouw Immanuel een workshop onder leiding van Joke Verweerd met als titel "Spelen met taal". We kennen Joke als schrijver van romans, verhalen en gedichten, maar zeker ook van haar workshops die ze door haar enthousiasme onvergetelijk maakt. Ze leert ons op een speelse en verrassende manier met onze taal om te gaan.

Wilt u dat ook ervaren? Geef u dan op via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com. Wegens een beperkte groepsgrootte wordt geplaatst op volgorde van aanmelding.

Kosten: € 5,--, inclusief koffie/thee.

Gesprekken rondom ongemakkelijke teksten.

Op dinsdagavond 1 maart om 20:00 uur in gebouw Immanuel en op donderdagmorgen 3 maart om 10:00 uur in 't Kompas willen we verdergaan met onze gesprekken over ongemakkelijke teksten uit de Bijbel. Deze keer willen we de slothoofdstukken van het bijbelboek Rechters (Richteren) erbij pakken. In Rechters 19 t/m 21 staat een verhaal dat

naar mijn mening misschien wel het meest ongemakkelijkste stuk in de Bijbel is. Meer dan genoeg gesprekstof dus! Van harte welkom, ook als je nog niet eerder bent geweest.

Belijdenis. Nu er weer meer ruimte is met betrekking tot de coronamaatregelen willen we ook de belijdeniscatechese opstarten. Denk jij erover om belijdenis te doen? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen! Ook als je denkt dat je te jong of te oud bent, of (nog) niet 'goed genoeg' geloofd kunnen we het gesprek met elkaar aangaan. Ik hoop van jou/u te horen!

Catecheses. We beginnen weer met de catechisaties na de voorjaarsvakantie. De tienercatechese is er vanaf 7 maart weer elke maandagavond van 19:30 uur tot 20:30 uur. De basiscatechese (voor de kinderen van groep 5 t/m 8) begint op dinsdagmiddag 8 maart.

Omzien naar elkaar. Wij zijn blij en dankbaar dat er weer veel meer mogelijk is, ook qua bezoekwerk. Het zou fijn zijn als we als gemeente juist in deze tijd weer meer naar elkaar toe bewegen. Nodig elkaar dus eens uit voor een kopje koffie of iets dergelijks. Zo zijn we ook kerk met elkaar.

Bedankt. Een bedankje van Eef en Truus voor de mooie kaarten en bloemen voor onze nieuwe woning, waar het fijn is om te zijn. En het vele medeleven en de belangstelling hebben ons goed gedaan en ook voor onze kinderen. En ook bedankt dat we kunnen kijken en luisteren naar de kerkdiensten. *Eef en Truus van der Horst*

Bestuur en Beleid.

Bericht van de diaconie. Op woensdag 9 maart is de diaconale collecte met Biddag in de Gereformeerde Kerk bestemd voor Kerk in Actie: Bangladesh.

In Bangladesh zijn overstromingen of juist droogte een bedreiging voor de voedselvoorziening, maar een ingenieus kooktoestel levert voor vrouwen in dit land niet alleen meer inkomen op, het is ook milieuvriendelijk. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Het wordt door de vrouwen verwerkt en verkocht als natuurlijke bodemverrijker en het veroorzaakt minder rook en is dus gezonder.

Bedankt. Jannie van der Leij ontving op huisbezoek twintig en vijftig euro voor de kerk. Hartelijk bedankt!

Hartelijke groet. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*