



Beste gemeenteleden,

Vanaf 25 februari vervallen de meeste coronamaatregelen. Voor ons als kerkelijke gemeente betekent dat onder andere dat er geen beperkingen meer zijn m.b.t. het aantal kerkgangers...

We hopen zondag natuurlijk op volle kerken, maar we willen u ook vragen om rekening te houden met elkaar en elkaar de ruimte te geven. Als mensen nog wat afstand willen houden...

Dit lijkt ons ook een mooi moment om de audiodienst weer te introduceren. Wilt u naar de kerk komen en heeft u vervoer nodig? Dan kunt u dit doorgeven aan Rita Lexx (06 3030 3959).

In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat er de komende weken ook steeds meer activiteiten zijn. Van harte welkom!!

Naast dit positieve nieuws volgen we natuurlijk ook de zorgelijke ontwikkelingen in Oekraïne. Ds. Stefan Honing schreef het volgende gebed:

Gebed voor Oekraïne

God van vrede en gerechtigheid,
Wij bidden voor de mensen getroffen door de oorlog.
Wij bidden om vrede en het neerleggen van de wapens.
Wij bidden U voor hen die bang zijn voor wat komen gaat.
Laat Uw Geest van moed hen nabij zijn.

Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar scriba@pgoedoesenwetering.nl



KERKDIENTEN

Kerkdienst Dorpskerk 27 februari; 9.30 uur
• Voorganger: Ds. D. Verboom (Rijnsburg)
• Organist: Johan van Oeveren

Het is aanstaande zondag de eerste lidenzondag binnen de protestantse traditie. We lezen Lucas 9:51-62, waarin eerst wordt verteld dat Jezus niet welkom is in een paar Samaritaanse dorpen...

Kerkdienst Kerkje aan de Does 27 februari; 10.00 uur
• Voorganger: Ds. M. Walburg (Alphen aan den Rijn)
• Organist: Jennie Verweij / Tiny Nijhoff

Kerkdienst Dorpskerk 6 maart; 9.30 uur
• Voorganger: Ds. Stefan Honing
• Organist: Kees Spaans

Kerkdienst Kerkje aan de Does 6 maart 2022; 10.00 uur
• Voorganger: Dhr. J. de Bruyn (Rotterdam)
• Organist: Bob Koorn

Kerkdienst 9 maart; 19.30 uur: Biddag voor gewas en arbeid
Gemeenschappelijke dienst in de Gereformeerde kerk
• Voorganger: Ds. Carolina Koops-Verdoes

Kerkdienst thuis
Dorpskerk Woubrugge: alle kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

KINDEREVEDIENST PAASPROJECT

Komende zondag gaat het Paasproject voor de kinderen van start. De leiding hoopt dat er weer veel kinderen aan mee doen. Dit jaar volgen we Jezus op weg naar Jeruzalem.

Zondag 27 februari: Thema: Waarom juich je voor mij?
Deze zondag wordt de kinderen verteld over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Heel veel mensen juichen Hem toe...

Zondag 6 maart: Thema: Hoe kom je naar mij?
De afbeelding van deze zondag laat er iets van zien; in Gods huis ben je op Hem gericht. Dat zie je aan de gevouwen handen.

COLLECTEN

Table with 4 columns: Datum, Collectedoel, Collectedoel, Deurbussen. Rows for 27 februari, 6 maart, and 9 maart.

*Op woensdag 9 maart (Biddag) is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie / Bangladesh. In Bangladesh zijn overstromingen of juist droogte een bedreiging voor de voedselvoorziening.

**In januari en februari gaat de opbrengst van de deurbussen naar Mercy Ships. Al 40 jaar volgt Mercy Ships het voorbeeld van Jezus door om te zien naar de armen en de zieken.

*** In maart en april is de opbrengst van de deurbussen bestemd voor Antje Oosterkamp: zij is door Interserve uitgezonden naar Bangladesh als zus chirurg en medisch directeur in het LAMB Hospitaal.

Een bijdrage geven aan de collecten kan via Apostel of via deze link (Ideaal) op onze website. U kunt ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:

- Kerkrentmeesters: NL69 RABO 0373 7355 45 ten name van: CvK Pg Does en Wetering
Diaconie: NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge
Missionaire commissie: NL82 RABO 0373 7436 53 ten name van: CvK PG Does en Wetering inz. Missionaire Cie.

(NB. Voorlopig kunt u het 'oude' rekeningnummer en tenaamstelling van de Diaconie noggebruiken. We laten het weten zodra ook deze rekening op naam van Protestantse gemeente Does en Wetering staat.)



Lief en leed uit de gemeente
Bloemen Dorpskerk
De bloemen van zondag 13 februari zijn met een hartelijke groet van de gemeente gebracht bij heer en mevrouw Bregman-Ket.

Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 13 februari zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente gebracht bij mevrouw Krans-Kip in Leythenrode.

Jarigen 80+
• 28 februari: de heer H. van Houten (Graaf Willem II laan 6, 2355 BH) – 80 jaar
• 29 februari: de heer J.J. van den Wijngaard (Ockenrode 7, 2352 JH) – 86 jaar

HET WOORD IS AAN*..... Femke Kortekaas

Wie is Femke Kortekaas?
Woont in Hoogmade vanaf 1996, toen ben ik met mijn man verhuisd vanuit Haarlem, net voor de geboorte van onze dochter...



Over welk onderwerp praat je het liefst?
Ik heb een brede interesse en schuw een uitdaging niet. Dit geldt voor mijn werk, maar ook voor het vrijwilligerswerk van de kerk.

Vraag van Jennie Verweij: Het afgelopen jaar heb jij je enorm ingezet om de fusie te doen slagen. Het voorzitterschap lijkt je op het lijf geschreven. Waar heb je die ervaring opgedaan en hoe houd jij alle ballen in de lucht?

Een vraag met meerdere vragen in één. Als eerste de inzet om de fusie te doen slagen. Deze inzet was een meermalige inzet. Niemand van ons had het alleen kunnen doen.

Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Ik zou graag iets willen weten van Stefan Honing, Stefan, Woubrugge is de eerste gemeente na je studie theologie.

* In deze rubriek komen gemeenteleden aan het woord die aan de hand van vaste vragen iets vertellen over zichzelf. Daarna geven zij het 'woord' door aan iemand anders.

Ander nieuws uit de gemeente

Benoeming kerkrentmeesters
In de kerkenraadsvergadering van 23 februari is de voordracht van Arjan Noordam en Jan Uit den Boogaard geaccepteerd.

Terugblik Experience
Op 13 februari was de tweede Experience met als thema "een nieuw begin". Na het zingen van twee liederen werden we welkom geheten door onze gastheer Hans en bad hij met ons.

Actie Kerkbalans 2022
In januari heeft u als gemeentelid van ons een brief ontvangen met informatie over de actie Kerkbalans 2022.

Gesprekken rondom ongemakkelijke teksten: in 1 en 3 maart
Op dinsdagavond 1 maart om 20.00 uur in gebouw Immanuel en op donderdagmorgen 3 maart om 10.00 uur in 't Kompas...

Dorpsleerhuis met Joke Verweerd: 2 maart
Op woensdag 2 maart a.s. worden de activiteiten van het Dorpsleerhuis weer opgestart.

Eten met Agaath: 4 maart
Op vrijdagavond 4 maart om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) bent u weer welkom in 't Kompas voor Eten met Agaath.

Friends Unlimited: 4 maart
Friends Unlimited komt weer bij elkaar op vrijdag 4 maart om 19.30 uur op de jeugdzolder van gebouw Immanuel.

Catecheses: vanaf 7 maart
De tieneren weer met de catechisaties na de voorjaarsvakantie, dus vanaf maandag 7 maart. De tienercatechese is er dan weer elke maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur.

Bijbelkring Johannes: 8 maart
We lezen op dinsdag 8 maart weer verder in het Bijbelboek Johannes. Wie mee wil doen, is van harte welkom.

Koffieochtend: 9 maart
Ook de koffieochtenden in Immanuel gaan weer van start. Elke 2e en 4e woensdag van de maand bent u van harte welkom.

Belijdenis
Nu er weer meer ruimte is met betrekking tot de coronamaatregelen willen we ook de belijdeniscatechese opstarten. Denk jij erover om belijdenis te doen?

Huiskamerontmoetingen 2022
In mei willen we met elkaar in gesprek gaan tijdens de huiskamerontmoetingen. Alle bijeenkomsten staan in het teken van het thema: 'Gebed'.

Uitzending verzoekplatenprogramma via Kerkdienstgemist
Elke donderdagavond kunt u van 18.15-19.30 uur luisteren naar het verzoekplatenprogramma van onze gemeente.

Protestantse gemeente Does en Wetering
HET LIED VAN DE BIJBEL
Door Johan van Oeveren

Deze maand laat ik u kennismaken met een componist die voor de meesten van ons minder bekend is. Een componist die in de 19e eeuw leefde: Johannes Gijbertus Bastiaans (1812-1875).

J.G. Bastiaans werd geboren op 31 oktober 1812 in Wilp. In het nabijgelegen Deventer kreeg hij zijn eerste muzieklessen. In 1832 verhuisde hij naar Rotterdam waar hij vanaf 1834 lessen muziektheorie kreeg.

Gezang 427 Beveel gerust uw wegen (Befiehl du deine Wege)
Een prachtige tekst van Paul Bernhardt (1807-1876), Duitse dichter uit de 17e eeuw. B. Gesius. Later vertaald door Gerard ter Haar (1806-1880) Bastiaans schreef hier een eigen melodie voor.

Lied in Bijbels perspectief
Een lied 'in de nacht' dat de eeuwen door actueel blijft en waarvan uit een klein onderzoek blijkt dat dit lied voor veel christenen een van de meest geliefde liederen is.

TOT SLOT.....
sluiten we af met woorden van Rein Algera (overgenomen uit Medemens 6, uitgave van Kerk in Actie). De illustratie hierboven is van Femke Kortekaas:

Er is een Woord gesproken
een gebaar gemaakt naar ons bestaan
wie het leven zwaar valt
krijgt een hand gereikt om op te staan.

Er is een Woord gesproken
een zin gegeven onder ons bestaan
voor wie gebukt gaat onder schuld
is er recht op verdergaan.

Er is een Woord gesproken
dat ridding geeft aan ons bestaan
wat doodleip in levend
vult een weg ten leeren aan.

Er is een Woord gesproken
door een God die deelt in ons bestaan
verheugd door onze verdriet
geraakt door ons vreugde
is de God die mensen aanspreekt
de God aanspreekbaar in ons lied.

Goede weken toegewenst!

Facebook Website

Deze e-mail is verstuurd aan [email]. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. Voor een goede ontvangst voegt u scriba@pgoedoesenwetering.nl toe aan uw adresboek.

