

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

30 januari 9:30 ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum
6 februari 9:30 ds. M. Verheuvél, Schoonhoven

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

30 januari 10:00 Mevr. A. Vermeij
6 februari 10:00 ds. S.C. Honing (viering maaltijd van de Heer)

Vieren en doen.

Vierplek Woubrugge. De komende twee zondagen ontvangen we gastpredikanten. Op 30 januari komt een goede bekende naar Woubrugge, namelijk ds. Wouter Koelewijn. De week daarna komt ds. Mark Verheuvél uit Schoonhoven.

Vierplek Hoogmade. Aanstaande zondag is Annie Vermeij onze voorgangster. De week daarna hoop ikzelf voor te gaan en we hopen dan met elkaar de maaltijd van de Heer te vieren. Het is altijd een hoogtepunt wanneer we het brood en de wijn mogen ontvangen.

Goede diensten toegewenst!

Werken van barmhartigheid. Afgelopen zondag traptén we in de Dorpskerk af met de prekenserie over de werken van barmhartigheid. We dachten na over het thema 'de hongerigen voeden'. Deze week brengen wij dat in de praktijk. U kunt houdbare producten brengen naar de kerken voor de voedselbank. De inlevermomenten zijn:

Woensdagavond 26 januari 19:30-20:30 uur in het Kerkje aan de Does

Donderdagavond 27 januari 19:30-20:30 uur in de Dorpskerk

Vrijdagmorgen 28 januari 10:00-11:00 uur in de Dorpskerk

Zaterdagmorgen 29 januari 11:00-12:00 uur in het Kerkje aan de Does

Zaterdagmiddag 29 januari 16:00-17:00 uur in de Dorpskerk

Zondagmorgen in beide kerken rond de kerkdiensten

Experience 13 februari om 11.00 uur

Op zondag 7 november begon om 11.30 uur voor de eerste keer de Experience (eerder Experiment genoemd). Het was een bijzondere belevenis met veel interactie, gezelligheid, aandacht voor de kinderen en mooie liederen. De mensen die hier zijn geweest reageerden enthousiast! Had jij hier nou ook bij willen zijn? Goed nieuws! Je bent op zondag 13 februari om 11.00 uur van harte welkom in de Gereformeerde Kerk!

Een nieuw begin. Benieuwd hoe dit thema op interactieve wijze wordt ingevuld? Wees erbij op 13 februari.

Versoepelingen. We zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is. Sinds afgelopen zondag zijn er weer gasten welkom en hebben we weer in beide kerken dienst. Voor Woubrugge geldt dat u zich van te voren wel even moet aanmelden. In de kerk zelf houden we ons vanzelfsprekend aan alle maatregelen. Toch kunnen we het begrijpen als u nog even liever thuis blijft. U kunt dan meekijken met de dienst in de Dorpskerk of meeluisteren via Kerkomroep met de dienst in het Kerkje aan de Does.

Omzien naar elkaar.

Onze Woubrugse oud-predikant ds. Cees van 't Hof (Enkweg 52, 8071 BK Nunspeet) is al langer ernstig ziek. Kort geleden is er ook bij zijn vrouw Liesje een tumor ontdekt. Zij wordt hier binnenkort aan geopereerd. Wij bidden voor hen en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De heer John Boone (Jonagoldhof 27, 2728 KM Zoetermeer) is onlangs geopereerd aan zijn hand. We wensen hem een voorspoedig herstel.

Bericht van overlijden. Mevrouw Jo van der Ent-Kameraad (van Fenemalaan 28, 2355AK Hoogmade) is afgelopen zaterdag 22 januari op 86 jarige leeftijd overleden. De dankdienst voor haar leven heeft woensdag plaats gevonden in het Kerkje aan de Does. We leven mee met haar man Siem, kinderen, kleinkinderen en verder familie en vrienden.

In Memoriam. Op maandag 3 januari is in de leeftijd van 94 jaar Hendrika Wilhelmina Kroeze-Buunk overleden. Miep was een sterke vrouw die in haar lange leven veel heeft betekend voor de mensen om haar heen.

Op 28 april 1927 zag Miep het levenslicht. Zij werd geboren in Didam. Miep was het eerste kind van vader en moeder. Haar ouders runden daar samen een boerderij. Het was hard werken zonder veel te verdienen.

De gelukkige eerste kinderjaren werden anders doordat de vader van Miep ziek werd. Haar moeder zorgde veel voor hem. Desondanks overleed de vader van Miep in 1935. Miep was toen nog maar acht jaar. Het was een enorm gemis en dat bleef het ook. Miep hielp haar moeder in het huishouden en op de boerderij. Het was hard werken en ze kreeg niet de aandacht die ze als kind nodig had.

Op jonge leeftijd kreeg Miep nog een trauma te verwerken, maar het leven ging door.

Na de school ging Miep bij de belasting werken in Amsterdam. Daar leerde ze ook Geert kennen. In 1951 gaven ze elkaar het jawoord. Samen hebben ze één dochter gekregen: Belia. Geert was een ambitieuze man die veel promoties verdiende. Promoties die meestal ook een verhuizing betekenden. Zo trokken Miep en Geert van Amsterdam naar Delfzijl, daarna naar Enschede, vervolgens naar Arnhem, gevolgd door Apeldoorn. Miep bleef ook werken en zocht steeds weer een nieuwe baan. Na het pensioen gingen ze naar Waddinxveen.

Geert werd ziek en hij overleed in 1997. Een groot gemis. Op dat moment hadden dochter Belia en schoonzoon Cor al vergevorderde plannen om naar Nieuw-Zeeland te verhuizen.

Miep wilde niet mee en bleef achter in Nederland. Ze leerde Jan kennen en samen gingen ze

in Zevenhoven wonen. Met de jaren werd de mobiliteit wat minder en daarom verhuisden ze nog eenmaal, naar Woubrugge toe.

Miep was een gelovige vrouw. In haar woonplaatsen ging ze trouw naar de kerk, vooral in Zevenhoven was ze actief in het kerkenwerk. In Woubrugge was dat anders. Door de gebrekkige mobiliteit kon ze zelf niet naar de kerk. Een lift wees ze af, zoals ze wel meer hulp afwees. Miep was een sterke vrouw die het moeilijk vond te accepteren dat ze niet meer alles zelf kon.

Ondanks dat ze wat minder was geworden kon ze toch nog wel aardig wat. Het herseninfarct kwam dus ook als een schok. Niet lang na de ziekenhuisopname overleed ze. Vlak daarvoor was er nog voor haar gebeden, en dat leek zij nog mee te maken. Zo mocht Miep als een gelovige vrouw van ons heengaan. Wij geloven dat ze nu woont in het hemelse paradijs.

Bestuur en Beleid.

Bedankt. Jeanne Grandia mocht op bezoek een gift van 50 euro ontvangen voor het kerkenwerk. Hartelijk dank!

Verjaardagbusjes. In het tweede halfjaar hebben de verjaardagbusjes in totaal 819,50 euro opgeleverd. Met dank aan de jarigen.

Bericht van de diaconie. Op zondag 6 februari is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat. Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte en overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Zij leren hoe je met droogtebestendige zaden en hout besparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan, men beter bestand is tegen het klimaat.

Iets voor u?

Wegens omstandigheden heeft Jolanda Kliffen moeten besluiten per 1 april 2022 te stoppen als beheerder van de Dorpskerk en gebouw Immanuël. Heel jammer, maar een verstandig besluit. Wij danken haar nu al vast voor het werk dat zij voor onze kerk heeft verricht.

De kerkrentmeesters zoeken daarom iemand die het beheer van deze gebouwen overneemt. De taken van de beheerder zijn:

Digitaal agendabeheer voor het gebruik van de zalen in de Dorpskerk en Immanuel

Contactpersoon voor huurders en kandidaat-huurders

Toezicht op het gebruik door de huurders van de zalen en inventaris

Toezicht op de schoonmaak.

Wij zoeken iemand die het leuk vindt om dit te doen, enthousiast is en goed kan communiceren.

Voor het uitvoeren van deze taak keren wij de maximale vrijwilligersvergoeding uit van € 1800,- netto per jaar.

Iets voor u? Bel dan naar Leo Deurloo 06 22212959 of mail naar krmcollege@pgdoesenwetering.nl

Veranderingen in het College van Kerkrentmeesters.

In de vorige vergadering van het College van Kerkrentmeesters is de intentie uitgesproken dat Arjan Noordam en Jan Uit den Boogaard benoemd gaan worden als kerkrentmeesters. Wij zijn daar heel blij en dankbaar mee. In de volgende kerkenraadsvergadering zal deze voordracht besproken worden. Kerkordelijk gezien heeft de gemeente gelegenheid om eventuele bezwaren kenbaar te maken, dat kan bij de scriba tot uiterlijk 14 februari. Daarnaast zal Femke Kortekaas haar functie als kerkrentmeester neerleggen en doorgaan als ouderling-voorzitter in de kerkenraad. Door deze veranderingen zal het College van Kerkrentmeesters straks bestaan uit twee ouderling-kerkrentmeesters en vier kerkrentmeesters. Fijn dat zij dan weer op volle kracht zijn!

Kerkbalans.

De actie kerkbalans 2022 is weer van start gegaan. Gemeenteleden die eerder hebben bijgedragen hebben een brief in de bus ontvangen met daarin meer informatie over de gezamenlijke begroting van de Dorpskerk Woubrugge en het Kerkje aan de Does van de Protestantse gemeente Does en Wetering voor 2022.

Wilt u ook bijdragen? Geef dan uw toezegging door via onze website of mail uw bericht/toezegging naar kerkbalans@pgdoesenwetering.nl

Over enkele weken hopen wij het totaalbedrag van de toezeggingen bekend te kunnen maken. Alvast hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage!

Hartelijke groet. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*